

LIVS LUFTE

Nr 4 2024

Tillbaka till
grunderna

KANSLIET

Vallgatan 9
281 30 Hässleholm
Tel. 0451- 38 80 70
E-post: sydsverige@efs.nu

NÄSTA NUMMER

Februari-Mars

OMSLAGSBILD

Olof Schelin
Bild: Jonatan Rantzer

ANSVARIG UTGIVARE

Lennart Albertsson
E-post: lennart.albertsson@efs.nu

REDAKTÖR

Jonatan Rantzer
Telefon: 072 - 092 86 76
E-post: jonatan.rantzer@efs.nu

GÅVOR

Swishnummer 123 357 80 28
Bankgiro: 900-9903, Märk "Sydsverige"

Swish Salt: 123 354 77 91
Bankgiro Salt: 5275-8786

LIVSLUFT.EFSSYD.ORG

EFSSYD.ORG

SALTSYDSVERIGE.NU

Livsluft är en regiontidning om vad som sker i EFS och Salt Sydsverige. EFS är en missionsorganisation inom Svenska kyrkan som vill uppmuntra till personlig tro, mission och bibelbruk. Vi finns över hela landet, uppdelade i regioner och missionsföreningar. Salt är en självständig kristen barn- och ungdomsorganisation med särskild relation till moderrörelsen EFS och Svenska kyrkan.

Livsluft ges ut i tryck samt på webben. Prenumeration på papperstidningen kostar 300 kr/år.



INNEHÅLL

- 3 Ledaren**
- 4 Tillbaka till grunderna**
- 6 Riktadintervju**
- 8 Evangeliet med fem färger**
- 8 Hänt i regionen**
- 9 Insamling & På gång**
- 10 Nyanställda**
- 11 Krönika: Utan smartphone**



Bär EFS stolar och kyrkan tron?

Under hösten har jag vid två tillfällen lyssnat till ärkebiskop Martin Modéus. Han framstår som en from, klok och varm människa, med god erfarenhet av EFS via arbete i en samarbetskyrka. Modéus är satt till andlig ledare över Svenska kyrkan och i det jag hör uppfattar jag en seriös ambition att bygga en levande kyrka, som bygger på den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Ärkebiskopen berättar med inlevelse om en ”kyrka som bär tron”. Ett klassiskt uttryck där det finns ett vi som tror och lämnar denna tro vidare till nästa generation. Detta kan uppfattas stå i konflikt med det pietistiska perspektivet där det är individer som med sin tro kommer tillsammans (det allmänna prästadömet). Vidare menar han att prästen inte är viktigare än medlemmen, men att prästen är den som bevarar tron. Vigningstjänsten blir då basen för detta.

Samtidigt säger ärkebiskopen att vi behöver fler ideella bärare. Han använder ofta uttrycket att någon behöver ”bära stolar” – en viktig diakonal uppgift. Här, lägger han till, har EFS en viktig roll. Detta är möjligen en hårdragen tolkning av mig.

Jag har under mitt liv sett många människor i EFS bildligt och bokstavligt bära stolar. Det sprider värme och skapar hållbara gemenskaper. Men jag har också sett många som längtar efter gemenskapen med Jesus och som önskar få dela sin tro på den korsfäste och uppståndne.

Någonting skaver – och egentligen har det ärkligt talat skavt ganska länge. Kanske sedan EFS bildades? På något sätt är rörelsen en paradox som försöker skapa sig en frihet i, men som samtidigt är beroende av, en kyrka som i bästa fall vill att EFS skall erbjuda ett fördjupat lärjungaskap, men som lika gärna negligerar denna rörelse. Ett exempel: Vid årets kyrkomöte nämndes EFS vid ett tillfälle, vid behandlingen av en motion om bidrag till just EFS. Den enda som begärde ordet var en EFS-medlem.

Ibland tänker vi att om vi anställer en ny präst så får vi nytt liv i församlingen. Det vill säga att livet i församlingen är ”en funktion av” prästen. Min syn är att prästen är en funktion av församlingen. Finns det medlemmar som använder och erbjuder sina naturliga och andliga gåvor, som har



mött och lever nära Jesus – då kommer ingen präst kunna ge den församlingen något annat än andlig mat. Prästerna med tjänst i EFS fungerar bra därför att de lever för att stilla en andlig hunger. Med blicken på Jesus och människor. Och där det är mer än välkommet med frivilliga initiativ.

Hur ser samverkan ut mellan den kyrka och den väckelserörelse som beskriver denna kallelse så olika? I regionens mål för 2030 utmanas varje förening att hitta en medveten nivå av samverkan med kyrkan. Låt den vara just medveten och blomma ut där möjligheten finns.

Jag önskar Dig en välsignad adventstid, en God Jul och ett Gott Nytt År.



LENNART ALBERTSSON är regional missionsledare för EFS Sydsverige.



Gospelmässa med kören One Voice avslutade dagen, i en fullsatt Hässleholms kyrka.

Tillbaka till grunderna

Lördagen den 12 oktober samlades drygt tvåhundra personer i Hässleholm för årets Riktad, på temat *Hela Evangeliet*. Det blev en dag av gemenskap och tillbedjan, men också en dag av att utforska mer vad evangeliet egentligen innebär.

Text **Jonatan Rantzer** Bild **Jonatan Rantzer & Lennart Albertsson**

Efter incheckning och fika inledde Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige, dagen med en sång:

- Så innan vi kan ge nåt svar måste vi försöka fatta frågan, löd refrängen.

Lennart refererade till regionens mål för 2030, där det talas om att Evangeliet planteras på nya "platser" enligt väl fungerande modeller och att regionen 2030 ska ha 3-5 nyplanteringar sedan startåret 2022.

- Nyplantering är inte vår bästa gren, bedömde Lennart. Just därför är det väsentligt att vi får en bättre förståelse av vad evangeliet är, så att vi kan ta emot det och

låta det forma våra liv.

Efter inledningen tog Anders Sjöberg, dagens huvudtalare, vid. Med utgångspunkt i Första Mosebok beskrev han hur evangeliet tar form redan med Abraham. Namnet Abraham betyder ju "fader till många folk" och 1 Mos 12 talar om hur alla släkten på jorden ska bli välsignade genom Abraham. När evangeliet sen skildras i Nya testamentet kopplar det tillbaka till hur Gud redan har handlat och talat i det gamla förbundet.

Eftermiddagens seminarier var en uppskattad del av dagen. James Starr, rektor på Johannelunds teologiska högskola, utforskade hur evangeliet skildras



Huvudtalaren Anders Sjöberg

i apostlarnas förkunnelse. Som utgångspunkt återgav han den traditionella lutherska formuleringen av evangeliet. Denna har till stor del präglats av den historiska kontexten för reformationen: reaktionen på missbruk inom den katolska kyrkan resulterade i ett budskap om frälsning av nåd, genom tro. Grundberättelsen om Jesu liv, död och uppståndelse, som skildras i evangelierna, var däremot något som kunde förutsättas. Dessa bitar kände alla till och ingen ifrågasatte dem, varken hos Luthers meningsmotståndare eller hos människor i allmänhet. För de första kristna däremot, utgjorde detta den stora bilden i evangeliet:

- Gud ger nu vad han lovat, ända sedan Abraham.

- Gud skapar en ny värld: Guds rike.

- Genom Jesu död och uppståndelse bryter detta rike in i vår värld.

- Vi kan ta del av det riket, genom Jesus.

Här återknöt James till vår tid, där evangeliernas berättelse om Jesus på nytt är okänd för många. Denna berättelse är därför en viktig del inte bara i apostlarnas förkunnelse av evangeliet, utan när vi vill dela evangeliet idag. Evangeliet handlar inte bara om att jag som individ kan bli frälst genom tro, utan om att vi alla kan få ta del av Guds rike, som brutit in i vår värld.

Ett annat välbesökt seminarium hölls av Eleonore Gustafsson, på temat *Evangeliet i en skam- och hederskultur*. Om James seminarium lyfte evangeliets berättelse om Jesus, så kom Eleonore mer att fokusera på evangeliets konsekvenser. Medan vi i västvärlden traditionellt lagt tyngdpunkten på hur

vår skuld blir försonad, diskuteras här hur evangeliet adresserar vår skam. En av deltagarna i seminariet uttryckte efteråt att det varit en "Aha-upplevelse av hur mycket som står i NT om frälsningen som befrielse från skam, inte bara från skuld!". Denna aspekt av evangeliet är särskilt betydelsefull i en tid då vårt samhälle mer och mer får inslag av skamkultur, med prägel från invandrargrupper såväl som från sociala medier.

De återstående seminarierna var *Evangeliet i liturgin* med Magnus Tunehag och *Evangeliet till din nästa* med Daniel Källander - båda mycket uppskattade. En deltagare i Magnus seminarium vittnar efteråt angående liturgin att: "Nu förstår jag de olika delarna bättre". Daniels föredrag upplevdes som öppet och ärligt. Någon beskriver hur: "det är lättare att missionera/evangelisera än jag tänkt på. Fick faktiskt tillfälle att öva samma kväll på vägen hemåt!".

Kvällens mässa blev på många sätt dagens höjdpunkt. Den var öppen för alla och det tillkom så många att kyrkan blev fullsatt, med ca 350 be-



Mingel och gemenskap är en viktig del av Riktad

sökare. Efter en dag präglad av lyssnande och reflektion fick evangeliet gestaltas konkret: genom Jonas Engström och kören One Nation i sång, av Anders Sjöberg i ord och av hela församlingen genom liturgin. En deltagare summerar kvällen: "Herrens närvaro, humor och allvar, fullsatt kyrka, mässan en höjdpunkt!".



Lovsången under förmiddagen var medryckande

Kopplingar till Gamla Testamentet

Ann-Louise Persson från Vittsjö och Lars-Göran Hjertqvist från Hässleholm berättar om sina intryck från Riktad.

Hur har er dag varit?

- Det har varit mycket bra hela dagen, säger Lars-Göran.
- Mycket givande och bra på alla sätt, tycker Ann-Louise.

Vad tar ni med er från dagen?

- Jag tycker det var oerhört inspirerande att lyssna på Anders Sjöberg, säger Ann-Louise. Det var intressant med kopplingen mellan Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Han tog många exempel på det, med början redan hos Abraham, Isak och Jakob. Att redan i Bibelns första kapitel finns Jesus med som en räddare. Den kopplingen hörde man mycket predikningar om förr, när jag var ung, men det är sällan man hör den kopplingen nu. Och ser det fantastiska: att Guds plan fanns med redan så tidigt.
- För mig var det en del jag hört tidigare, för vi var i Israel 2016 och då var Anders reseledare och hade bibelstudier, säger Lars-Göran.



Vad minns ni från seminarierna?

- Det var intressant att höra hur de har gudstjänst i Fridhemskyrkan och om deras liturgi där, tycker Lars-Göran. Det påminner lite om det vi har här i Västerkyrkan, så jag kände igen mig mycket. Det är intressant hur det som var United har förändrats genom åren - vi satt just och diskuterade det.

Hur kom det sig att ni kom till Riktad idag?

- Jag hade sett det och läst om det, men jag hade nog inte prioriterat det, börjar Ann-Louise, men det var faktiskt en kollega eller vän som sa till mig att "Ska du inte hänga med på det?". Jag är jättenöjd med att ha varit här.
- Vi var med på Riktad här för några år sen, när det var i Hässleholm senast. Vi läste om att det skulle vara i Malmö förra året, men då blev det inte av för då blev det lite avstånd, säger Lars-Göran och skrattar. Men nu blev det ju naturligt när det var här.

Vad tar ni med er i vardagen från dagen?

- Det var det som Anders sa - att vi ska dela med oss av evangeliet som ett glädjebudskap, säger Ann-Louise. Det är stort och det är en glädje vi kommer med. Inget fördömande och inga tunga bördor, utan evangeliet om Jesus vill lyfta av bördorna. Det tar jag med mig till mitt jobb. Jag jobbar som diakon och möter människor i svåra situationer och ibland blir man nedtyngd av det, men det är glädje vi kommer med.
- Jag - och vi - gillar mycket att komma ut och sjunga gospel, uttrycker Lars-Göran. Vi är med i en gospelkör i Kristianstad. Gospel betyder glädjebudskap.

Evangelium med fem färger

En viktig del av Riktad är barnens spår. Omkring trettio barn samlades med föräldrar och ledare i Lutherska missionshuset. Dagen delade evangeliet med utgångspunkt i fem färger.



Text & Bild **Jonatan Rantzer**

De fem färgerna står för fem aspekter i evangeliet: *grön* för skapelsen, *guld* för Guds helighet, *svart* för synden, *röd* för Guds frälsning och *vit* för det nya livet med Jesus. När det är dags för den vita färgen får vi höra berättelsen om fadern och de två sönerna, från Luk 15.

Samlingen leds av Jona Albertsson, som börjar med att dela ut olika roller från berättelsen till barnen. De får sen illustrera och dramatisera det som händer. Detta ger berättelsen liv och oväntade inslag. Ganska tidigt frågar den äldre brodern:

- Vad ska jag göra just nu?
- Du är hemma och jobbar faktiskt, hos din far, svarar Jona.

- Nej! utbrister den äldre sonen besviket.

Ett återkommande inslag är dans: första gången när den yngre sonen festar upp sin pappas pengar. Från en stereo strålar discomusik och barnen dansar glatt. Jona frågar:

- Att festa kostar mycket pengar, vad tror ni händer då?
- Pengarna tar slut! svarar barnen.

När den yngre sonen återvänt hem beskrivs det hur han och pappan har ett viktigt samtal, och sonen säger

- Pappa, jag har gjort jättefel!

I slutet av berättelsen återkommer dansen, när pappan i sin glädje över sonens återkomst bjuder till fest. Barnen dansar igen och det är vackert att se hur det som *utan fadern* var tomhet nu *i gemenskapen med fadern* har bytts till glädje.

På Riktad som familj

Text **Frida & Robin Ewers**

Under ett antal år har vi som familj valt att åka på konferensen Riktad. Även detta år bar det av till Hässleholm med våra tre barn. Fokus för oss är att barnen genom dessa konferenser ska få utveckla sin tro, träffa nya vänner och förberedas att våga och vilja åka på läger när det börjar bli dags. Dagen var mycket välplanerad med en bra mix av rörelse, lyssnande och att själv få komma till tals i mindre åldersanpassade grupper. Genom det pedagogiska sättet att använda legobitar och dess färger fick barnen ta emot hela evangeliet. Vi är tacksamma till ledare som planerar och ger av sig själva, för andra familjer som kommer med sina barn och till Jesus, huvudpersonen själv!

Sträck ut en hand

Lördagen den 30 november fylldes Västerkyrkan i Hässleholm av ca 70 personer för en dag om själavård. Arrangörer var ELM Syd, EFS Sydsverige och Sensus.

Text **Birgitta Jarbo** Bild **Margareta Cada**

Dagen leddes av Pernilla Eklund, psykoterapeut och lärare i själavård vid Bibelskolan Livskraft i Aneby. Temat var hur man kan vandra från skam till frid. Skam läker när vi möter någon som inte dömer oss, någon som orkar lyssna och vågar vara närvarande i det svåra.

Gud möter dig och mig med villkorlös kärlek varje dag! Hur möter vi varandra i kyrkan, hemma eller på arbetsplatsen? Vågar vi stanna kvar i andras smärta? Utan att döma, ge råd eller fixa. Iklädda den kärlek Gud har mött oss med.

När dagen avslutades hade vi fått ta emot verktyg för att hantera svåra känslor och tankar, hos oss själva och hos andra. Vi åkte hem med frågan: Vad kan vi göra i vår kyrka för att människor ska må bättre? Vill du veta mer om dagen och verktygen, kontakta kansliet.



Salt höst

Brunch, lärjungaskola och retreat. Hösten har tagit varierande uttryck för Salts ungdomar och unga vuxna.

Text **Sandra Åhman** Bild **Alma Claesson**

Vi ser tillbaka på en Salt höst med stor tacksamhet! I alla tider samlar Herren ett folk till sig och det tar sig uttryck på många olika sätt. I vår region har det vuxit fram ett flertal mötesplatser där unga får göra sina röster hörda och dela tro och gemenskap. På ungdomsbrunchen pratade vi om att bygga goda relationer och under Lärjungaskolan har vi diskuterat trons konsekvenser för våra liv.

Salt har målsättningen att fördjupa både ledar- och lärjungaskap inom rörelsen. En nygammal väg till fördjupning är de unga vuxna-retreater som startats upp, där målgruppen är de 20-åringar som varit ledare på många av våra läger. Vi vill exemplifiera att som Kristi kropp behöver vi ibland dra oss tillbaka och vila. Under höstens retreat på Höllviksstrand var det fantastiskt att se deltagarna gå in i tystnaden, ta emot kärnfull undervisning och lovsjunga



Deltagare och ledare på höstens unga vuxna-retreat på Höllviksstrand.

tillsammans. Vi ser med tillförsikt fram mot det som Herren låter växa och spira. Kung Jesus, vi tackar dig för att vi får vara dina och att vi får leda människor in i gemenskapen med dig och med varandra.

Insamling



EFS Sydsverige är beroende av gåvor. I år har det kommit in en stor gåva från en enskild förening, på 700 000 kr. Stort tack för den! Staplarna nedan visar insamlade medel till och med oktober, jämfört med budget, men där den nämnda gåvan är utelämnad.

Budget jan-okt: 876 000 kr

Insamlat: 829 000 kr

Stort tack också för de gåvor som kommit in till konfirmandarbetet! Underskottet för regionen per konfirmand i år är ca 4000 kr, och gåvor har kommit in för 31 av årets 66 konfirmander. Vill du sponsra en konfirmand? Swisha ditt bidrag till:

EFS Sydsverige, 123 357 80 28.

På gång



15/1 ÖRKELLJUNGA
Saltledardag

24-26/1 HÖÖR
Wintercampen

14-22/2 ÅRE
Salt Sydsveriges Åreresä

28/2-2/3 KARLSHAMN
EFS i Blekinge-konferens

29/3 ÅHUS
Regional mötesplats

Se mer på efssyd.org och
saltsydsverige.nu



Gåvor som räcker längre!

När du köper ett gåvobevis i EFS gåvoshop bidrar du till att människor får hopp genom utbildning, evangelisation och diakonala insatser. Var med och stöd ett holistiskt och långsiktigt arbete.

Dessa och många fler gåvor hittar du på efs.nu/gavoshop



Kosttillskott som ger näring

För 530 kronor kan 25 internflyktingar få förebyggande kosttillskott och vitaminer.



Evangelium till alla

Vill du vara med och ge bort en bibel på persiska, arabiska, dari eller somaliska? För 100 kr kan vi köpa en bibel och ge till någon som inte har.



Kejsarsnitt som räddar liv

640 kronor räcker för att bekosta ett kejsarsnitt på sjukhuset i Aira, Etiopien.

Nyanställda i Klippan och på Listerlandet

Den 1 augusti tillträdde Tomas Larsson som präst i Listerkyrkan utanför Sölvesborg och den 12 augusti började Anneli Rehnberg som pastor i Andreaskyrkan i Klippan. Här får de berätta lite om sina bakgrunder.

Text Jonatan Rantzer Bild Privat

Anneli Rehnberg

Vad fick dig att tjäna som pastor?

- Gud väckte en längtan i mig att predika. Jag hade gått en pastorsutbildning, men ville egentligen inte bli pastor. Jag önskade bara att lära mig mer. Att predika fanns inte på kartan för mig - jag var så blyg. Men Gud gjorde sitt verk, och nu vill jag inget hellre än att förmedla Hans ord till andra.

Vad har du gjort innan denna tjänst?

- Jag har jobbat som kanslist på Göta hovrätt, personlig assistent, haft eget företag, och nu senast under drygt sju år, varit pastor i Brokyrkan i Hok i Småland - en sammanslutning mellan Svenska Alliansmissionen och Pingst Fria Församlingar.

Vad fick dig att söka tjänsten i Andreaskyrkan?

- Jag ville komma närmare mina barn och barnbarn som bor i Skåne och letade efter tjänster i närområdet. När tjänsten i Klippan dök upp kändes den helt rätt att söka. Jag är så glad att jag har fått den!



Tomas Larsson

Vad fick dig att bli präst?

- Det var en blandning av flera saker. Kanske främst en längtan att få undervisa och lära ut. Jag kunde se vissa gåvor hos mig själv som skulle passa för att vara präst. Sen följde en tid av provning innan jag ansökte.

Vad har du gjort innan denna tjänst?

- Jag var präst i Piteå i Hortlaxkretsen under sju och ett halvt år. Jag tjänstgjorde i Hortlax församling med de vanliga kyrkliga handlingarna: vigsel, dop, högmässa och begravningar. Jag bidrog också i det ekumeniska arbetet med delaktighet, bön och evangelisation.

Vad fick dig att söka tjänsten i Listerkyrkan?

- Det fanns en längtan att få komma närmre hem: jag är från Göteborg och min fru Malin är från Bjärred i Skåne. Vi visste att Blekinge är vackert med stränder och hav som är viktiga för mig. Men mer viktigt var det andliga klimat som finns på Listerhalvön, som är starkt präglad av EFS väckelse.





Utan smartphone

Någon har sagt att de tre största kommunikationsgenombrotten i mänsklighetens historia är Romarrikets vägar, tryckpressen och smartphone. I denna krönika berättar Anton Flood om hur han testade att avstå datorn i fickan.

För ungefär ett år sedan tappade jag min smartphone i toaletten. Den dog. Inom mig kände jag panik, men också lättnad. Under flera års tid hade jag tänkt och känt mycket kring mobilens roll i mitt liv och hur den påverkar mig och människor runt omkring: i kyrkan, på bussen, osv. Vi verkar vara så upptagna av våra mobiler att vi glömmer bort att se varandra i ögonen och säga hej. Men hur kan jag älska min nästa om jag inte ens ser henne? Jag upplevde mer och mer att jag började missa något centralt i det kristna lärjungaskapet, trollbunden av min smartphone. Jag hade från och till lockats av tanken att dumpa smartphonen, till förmån för en gammal hederlig knapptelefon. Fram tills nu hade jag inte varit modig eller obekvämt nog, men här kom tillfället.

Till en början var det jobbigt. Vad skulle jag nu göra när jag upplevde rastlöshet: på toa (ja, man kan faktiskt gå på toa utan mobil!), i väntan på bussen, osv. Men rätt snabbt infann sig en behaglig tillvaro utan en massa tekniska frestelser! De flesta kommunikationer och ärenden gjorde jag på en dator vissa tider på dygnet. Som konsekvens tyckte jag mig bli mer närvarande gentemot Gud, mig själv och människor runtomkring mig. Jag blev också mer skärpt. Såklart var det också lite komplicerat ... jag behövde ordna mobilt bankid på

datorn och jag saknade Swish, Google Maps, Skånetrafikens app och en smidig kamera i fickan. Men trots knapptelefonens begränsningar fann jag mina vägar.

Gärna hade jag fortsatt på detta analoga äventyr om inte Skånetrafiken tagit bort sina kortterminaler på bussarna. Från och med årsskiftet 23/24 kan man nu endast köpa bussbiljett genom appen (det finns ett analogt betalsätt, men då vi saknar Skånetrafikens ombud i Knislinge skulle jag vara tvungen att åka in till Kristianstad för att köpa en bussbiljett till Glimåkra). I mitt beroende av kollektivtrafiken, valde jag att motvilligt återgå till smartphone helt enkelt för att kunna åka buss.

Jag uppskattar såklart de vardagliga bekvämligheterna med min smartphone, men jag mår som bäst när jag lägger undan den. Man kan fortfarande leva utan en smartphone men det blir svårare, särskilt om man exempelvis vill åka buss i Skåne.

Mina frågor och min skepsis till smartphones kvarstår. Längtan efter att få samtala om denna samhällsutmaning utifrån ett kristet perspektiv växer! Vad gör smartphones med oss egentligen?



ANTON FLOOD är skolpräst på Glimåkra folkhögskola.

Om adressen är felaktig, var god sänd rätt adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige, Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

Vill du ge en gåva?

Swish

EFS Sydsverige: 123 357 80 28



Salt Sydsverige: 123 354 77 91



Rådgivaren AB rekommenderar:

Kyrkor: www.kyrktorget.se/listerkyrkan
www.mollebackskyrkan.se