

Nyheter från EFS Sydsverige & Salt Sydsverige

LIVS

Nr 1 2025

LUFT



Äventyr med
universums skapare

KANSLIET

Vallgatan 9
281 30 Hässleholm
Tel. 0451- 38 80 70
E-post: sydsverige@efs.nu

NÄSTA NUMMER

Maj

OMSLAGSBILD

Wintercampen 25
Bild: Sara Ekdahl

ANSVARIG UTGIVARE

Lennart Albertsson
E-post: lennart.albertsson@efs.nu

REDAKTÖR

Jonatan Rantzer
Telefon: 072 - 092 86 76
E-post: jonatan.rantzer@efs.nu

GÅVOR

Swishnummer 123 357 80 28
Bankgiro: 900-9903, Märk "Sydsverige"

Swish Salt: 123 354 77 91
Bankgiro Salt: 5275-8786

LIVSLUFT.EFSSYD.ORG

EFSSYD.ORG

SALTSYDSVERIGE.NU

Livsluft är en regiontidning om vad som sker i EFS och Salt Sydsverige. EFS är en missionsorganisation inom Svenska kyrkan som vill uppmuntra till personlig tro, mission och bibelbruk. Vi finns över hela landet, uppdelade i regioner och missionsföreningar. Salt är en självständig kristen barn- och ungdomsorganisation med särskild relation till moderrörelsen EFS och Svenska kyrkan.

Livsluft ges ut i tryck samt på webben. Prenumeration på papperstidningen kostar 300 kr/år.



INNEHÅLL

- 3 Ledare**
- 4 Linbana och patrullkamp**
- 6 Hänt i regionen**
- 7 Insamling & På gång**
- 8 Skapade till gemenskap**
- 9 Nysnö och längtan efter Jesus**
- 10 Tidens tecken**





En annorlunda värld

Under senare tid har förändringar skett i världen, som jag inte hade väntat mig. En sådan var när Donald Trump 2016 för första gången vann det amerikanska presidentvalet. En annan skedde när Ryssland i februari 2022 invaderade Ukraina. Den 20 januari i år tillträdde Trump på nytt som president och de senaste veckorna har skakat om det politiska läget i Europa och i världen.

Till att börja med sades att USA ska förhandla med Ryssland om fred, utan Europas inblandning. Samtidigt lämnas det till europeiska trupper att efteråt garantera Ukrainas säkerhet. Ett urartat möte i Vita Huset följdes också av att USA drog tillbaka sitt militära bistånd till Ukraina. Förändringarna gäller inte bara säkerhetspolitik, det blir också mer och mer uppenbart hur Donald Trump och hans administration utövar ett annorlunda ledarskap än vad som varit norm i både USA och Västeuropa under lång tid.

Att ta till sig dessa förändringar har varit svårt för mig. Två år av min uppväxt bodde min familj i USA och jag fick med mig mycket positivt därifrån: trygga familjer och hem, framåtanda och en öppen atmosfär för kristen tro. Även hemma i Sverige spelade USA en viktig roll. Det kändes som att vi kunde vara trygga här, för att om något

(militärt) hot uppstod skulle västvärlden stå samman och ingripa. Men de senaste veckorna har gjort tydligt något som borde vara självklart: *världen förändras*. Världen jag lever i nu är annorlunda än den jag växte upp i. Det är något jag behöver acceptera och förhålla mig till.

In i denna tid talar Jesus och säger: "jag kommer snart" (Upp 22:20). När världen tar en negativ utveckling blir det mer aktuellt att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike. Hans rike är inte bara ett fredsrrike, med yttre fred, utan också ett fridsrike, med frid i hjärtat. Jonas Nordén skriver i sin artikel *Att tyda vår tid* att de prövningar som drabbar världen inte i första hand är slutet på något, utan början. De är som födslovärkar som leder fram till ett nytt liv - ett nytt rike. Evangeliet innebär att Jesus kom för att upprätta en ny värld. En värld som är annorlunda än den vi lever i nu. En värld som är mycket bättre.



JONATAN RANTZER är kommunikator för EFS Sydsverige och Salt Sydsverige.



Dagen började med traditionsenlig flagghissning, på fastande mage.

Linbana och patrullkamp

Universums skapare var temat, när årets Wintercampen gick av stapeln, den 24-25 januari på scoutgården Göransborg utanför Höör. Sammanlagt deltog tio patruller från Hörvik, Hörby, Killhult (Svensköp) och Helsingborg.

Text **Kenneth Henrysson** Bild **Sara Ekdahl**

Lägret började med en spårunda i skogen - en snitslad bana med frågor. Till lunch serverades hamburgare. På eftermiddagen fortsatte programmet med stafetter innan patrullkampen började. Regnet upphörde som på beställning. Patrullerna kämpade väl och stordåd utträttades regelmässigt.

Martin Persson fångade oss alla med sina aktiviteter i patrullkampen, vissa också rent fysiskt i jättenätet! Man skulle kunna tro att människofiskare är en liknelse, men det går faktiskt att fånga små scouter i nät! Jonas Helgessons illuminerade linbana på sextio meter slog alla tidigare rekord på

höghöjdsaktivitet och vi som var med har ytterligare ett gemensamt minne för år som skall komma. Vi var där! Och såg det med egna ögon!



Linbanan, sextio meter lång.



I patrullkampen finns ett vandringspris: en flagga med Salt scouts logga på och namnen på tidigare års vinnare på stängen. I år vanns det av patrullen "Ulvanien" som får glädjas åt att ha flaggan i Hörvik (igen) till nästa år. Andra och tredje pris gick till patrullerna "Renarna" och "Epic", båda från Helsingborg.

Till kvällens lägerbål fick deltagarna ta med egna bidrag. Rune Lindgren styrde upp det hela och scoutropen ekar nog fortfarande i Riddarsalen, den stora samlingshallen i källaren. Vid flagghissningen nästa morgon, som enligt traditionen sker utomhus på fastande mage, skickade Jonas Helgesson med ett

visdomsord: "Att samarbeta är inte lätt, men vi klarar det inte själva" vilket alla kunde skriva under på efter gårdagens patrullkamp.

Vi på lägret klarar oss inte själva utan ett hängivet gäng i köket som gjorde ett strålande jobb med glatt humör och skämde bort oss hela helgen. Man behöver inte vara superscout för att vara med på Wintercampen. I år deltog även "vanliga" saltföreningar. Det funkade jättebra! Nästa år kniper de flaggan!

När planeringen för lägret påbörjades under hösten, befarade vi att det skulle komma få deltagare efter flera inställda läger under coronapandemin och lite trögare

start därefter. Antalet i år blev 70 scouter och ledare, så nu är det tillbaka på nivåerna innan pandemin. Årets tema avhandlades under Daniel Svenssons fasta ledning, både i frågor på spårrundan och under helgens andakter.

Vi vet att vi skapar möten och sår frön med läger. Min egen väg började med patrullriks i Sällershög 1975 då jag tog alla pengar jag ägde och köpte en bibel i lägerkiosken. Det blev tillfälligt mindre godis, men en ny framtid. Jag tackar alla inblandade för årets Wintercampen och hoppas vi ses igen nästa år!



Flaggan är erövrad!



Scouterna fångas i jättenätet.

Vigd till präst

Söndagen den 19 januari vigdes Patrik Bratt till präst, för tjänst i EFS. Sedan tidigare delar han sin tjänst mellan Jämjö EFS-förening och Kristofferkyrkan i Karlshamn.

Text **Jonatan Rantzer** Bild **Lennart Albertsson**

Hur kom det sig att du skulle prästvigas?

-Jag har varit anställd som pastor och förkunnare i Jämjö sedan 2008. Sedan 2017 är jag även pastor i Kristofferkyrkan. Jag har min bakgrund inom Evangeliska Frikyrkan och har arbetat som pastor inom Equmeniakyrkan. När jag kom till EFS kunde jag inte förvalta sakramenten, på grund av att jag inte var prästvigd. Detta började skava allt mer hos mig. Ändå var det inte självklart från början att jag skulle bli prästvigd. Detta är något som vuxit fram under de senaste tio åren.

Hur var prästvigningen?

- Prästvigningen var både pampig och gripande. Fantastiskt med processionen under orgelmusik, många vänner från mina båda sammanhang och att få avge prästlöftena. Stort!

Hur känns det att vara präst?

- Att bli prästvigd för mig skulle jag vilja likna vid en raket som släpper ett steg för att använda ett nytt. Jag har varit pastor sedan 1998. Nu börjar ett nytt skede i min tjänst.



Prästfortbildning

Text **Magnus Lennartsson** Bild **Lennart Albertsson**

I början av februari fick vi mötas för fortbildning: prästerna från EFS-regionerna Sydsverige, Sydöstsverige, Västsverige och Mittsverige. Dagar som fylldes av god undervisning av lärare från Johannelund, andakter med härlig lovsång och personlig förbön, god mat och tid för reflektion. Ämnen som behandlades var *Rosenius som själavårdare*, *psykisk hälsa* och *församlingens kultur*. Dessa väckte till många utmanande och givande samtal. Även om det var intensiva dagar så blev det för mig personligen en vila, att få vara på Sundsgården och njuta av utsikten över sundet från Öresalen. Sen be-

rörde stunderna i kryptan mig djupt: att lovsjunga med mina vänner och kollegor gör gott på många sätt. Så i denna form vill jag rikta ett tack till alla er som bidrog till dessa dagar och främst ett tack till vår Herre.



Insamling



EFS Sydsverige är beroende av gåvor. Under 2024 inkom en stor gåva från en enskild förening, på 700 000 kr. Staplarna nedan visar resultatet för 2024, jämfört med budget, men där den nämnda gåvan är utelämnad.

Budget 2024: 1 051 000 kr

Insamlat 2024: 1 114 000 kr

Stort tack också för de gåvor som kommit in till konfirmandarbetet! Underskottet för regionen per konfirmand under 2024 var ca 4000 kr, och gåvor inkom för 33 av årets 66 konfirmander. Vill du sponsra en av årets konfirmander? Swisha ditt bidrag till:

EFS Sydsverige, 123 357 80 28.

På gång



29/3 ÅHUS

Regional mötesplats

7-11/4 ÅSLJUNGA

Bibel- och gemenskapsdagar

10/4 HÖLLVIKSSTRAND

Lovsångsmässa

25-27/4 ÅHUS & ÅSLJUNGA

Förträffar konfaläger

10-11/5 ÅSLJUNGA

Föräldrafritt

Se mer på efssyd.org och saltsydsverige.nu

Välkommen till
EFS och Salts
årsmöteskonferens

Värnamo
29-31 maj
2025

konferens.efs.nu

efs salt®
BARN & UNGA I EFS



Skapade till gemenskap

Nyårsläget Livskraft samlade ett femtiotal ungdomar och ett trettiotal ledare till Sundsgården utanför Helsingborg på temat *“Skapade till ...”*. Lägerchefen Hanna Trulsson delar med sig av sina erfarenheter från dagarna.

Text **Hanna Trulsson** Bild **Alma Åkesson**

För mig har Livskraft alltid fått vara en växtplats och en plats som just ger livskraft. Jag var deltagare första gången 2015/16 och nu var jag lägerchef för tredje gången. Temat för årets läger var *“Skapade till...”* med dagsteman som *“gemenskap”, “familj”, “en kyrka”, “en mänsklighet”* och *“Skaparen”*.

Våra ungdomar är helt fantastiska, jag är så oerhört stolt att få vara ledare till hela gänget. Vi har fått höra om hur ungdomarna på kvällen har suttit med sina kompisar och haft en egen andakt, bett för varandra och samtalat om tron. Och hur Gud mött dem i dessa stunder. En av de största höjdpunkterna på lägret var annars spexkvällen. Med Theodor och Åke i spetsen som håller ihop det, bjuder de in ungdomarna att medverka. Jag tror att vi inte skrattat så mycket på länge: tårarna sprutade, magen värkte och käkarna krampade efter en och en halv timme med ren galenskap och glädje!

Livskraft är inte bara ett läger för ungdomarna, utan även för ledarna. Vi får tillsammans bära varandra i utmaningar och glädjeämnen. Vi kan hitta tid och fokus för att söka Herren, men även få bygga en gemenskap med varandra oavsett varifrån vi kommer.

Det är en välsignelse att vi får ha många begåvade ledare från olika platser i Sverige och att vi får komma samman och söka en Gud som är densamme oavsett. Där vi också får finna nya vänskaper och bli fyllda med trosglädje.

Efter de två senaste Livskraftlägren, när lägret är slut och det mesta är nedpackat, har jag och Sandra Åhman funnit oss själva på golvet i kyrksalen för att landa, pusta ut och försöka samla den sista energin för att orka ta oss hem. Men detta året behövde vi inte ligga på golvet efter lägret. Såklart är man trött efter sex dagars läger och mindre sömn än nödvändigt, men det var inte den uttömda tröttheten. Jag kan bara tala för mig själv, men jag åkte ifrån detta läger med så mycket ny energi och upprymdhet, och med vetskapen om vad Gud har gjort under detta läger och vad han har försett oss med.

Som avslut vill jag verkligen tacka alla som på något sätt varit med under detta läger. Deltagarna, ledarna, planeringsgruppen, predikanterna, teknikerna, lovsångsteamet, spexarna, aktivitetsteamet, seminarieledarna och förebedjarna. Men framförallt, tack Gud.



Veckan gav många tillfällen att dela livet med varandra.

Nysnö och längtan efter Jesus

En fredagskväll i februari lastades bussen i Ängelholm med ett fyrtiotal förväntansfulla ungdomar och ledare. Årets Åreresä bjöd på skidåkning i vacker natur, såväl som lovsång i källaren.

Text & Bild **Magnus Lennartsson**

Efter en hel natts bussresande anlände vi till Hållandsgården tidigt på lördag morgon och kunde strax där efter bege oss ut i Guds underbara skapelse. Även om många var trötta så var det idel glada miner då vi möttes av nyfallen snö, klarblå himmel, rimfrostiga träd och skön sol.

Veckan präglades av skidåkning och naturupplevelser, men innehöll också mycket mer. Gemenskapen både i backen och på gården på kvällarna ger så många tillfällen att dela livet med varandra. Frågor om livet och framtidsdrömmar kan bubbla upp i liften eller vid matbordet. På tal om matbordet så måste våra fina kockar Tobias och Helena tackas och omnämnas. Vilken mat vi bjöds på – högklassigt på alla sätt – anordnat i det lilla självhushållsköket i källaren på gården.

Söndagens gudstjänst fick vi fira i stavkyrkan på Hållandsgården. Vi fick där påminna oss om hur Petrus liv förvandlades i Jesu närhet och hur hans kallelse bottnade i försoning och upprättelse. Vi fick där även fira

nattvarden tillsammans. De övriga kvällarna hade vi våra andakter i ett samlingsrum inne på gården. Fina och starka vittnesbörd från ledarna, bön och lovsång. Kanske det som berörde mig mest under veckan var lovsången. När vi satt där tätt tillsammans i källaren och sjöng till vår Herre kunde jag inte låta bli att tänka på den delen av kyrkan som får samlas i smyg, kanske undagömda i en källarlokal, för att be och lovsjunga. Jag vet inte varför det kom för mig, men det berörde mig djupt. Som jag uppfattar det så finns det så mycket innerlig längtan efter Jesus och Guds ord i många ungdomar idag. Att som ledare få stå med i detta några dagar på ett läger är en stor nåd och tacksamhet.

Trots att vi fick några skador och en del som fick bädda ner sig i sjuksäng så fick vi ett fint läger och en berikande sportlovsvecka. Tack alla underbara ungdomar, ni är så fina, tack alla fina ledarkollegor som ger så mycket, tack Salt att ni gör detta möjligt.

Att tyda vår tid

Eskatologi - läran om den yttersta tiden - är ett ämne som på flera sätt kan vara svårt. Dels för att bibeltexterna som ligger till grund kan vara svårtolkade. Dels för att de talar om svåra prövningar. I denna artikel ger Jonas Nordén insikt både i hur texterna kan tolkas, men också i hur evangeliet lyser fram.

Vi människor verkar ha ett omätligt behov och intresse av att ha full koll på vår tillvaro: vi surfar efter de senaste nyheterna, läser horoskop, följer aktiekurserna, kollar väderprognoserna och lyssnar till framtidsanalytikerna. Vi vill helt enkelt säkra vår framtid genom att ha koll – helst kontroll – på morgondagen. Vi kartlägger vår framtid genom att läsa av tecken i tiden. Detta anknyter till hur Jesus uppmanar sina lärjungar att läsa tidens tecken. I Matt 24 ägnar han en hel del tid åt att prata med dem om detta. Men vad är det för tecken Jesus talar om? Det är knappast tecken som syftar till att med exakthet pricka in rätt dag, eller månad, eller år för hans återkomst. Sådana försök avvisar Jesus snarare, då han avslutar hela talet med att säga ”dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern”. Syftet med tidens tecken är inte att bestämma exakta tidpunkter, utan att stämma till eftertänksamhet och vaksamhet. Jesus vill att vi som är hans lärjungar ska lära oss att läsa vår egen tid.

I flera bibelböcker - som vi kan kalla profetiska - förekommer en slags sammanvävning av samtid och framtid. Profeterna i Gamla testamentet läser ofta sin egen samtid utifrån Guds handlande i den sista tiden. Det finns ett flertal gammaltestamentliga profetior som tolkar en historisk domshändelse i ljuset av Guds ingripande i den sista tiden och det som ska ske på ”Herrens dag”. Profeten Amos kan till exempel i ena stunden profetera om ”Herrens dag” för att i nästa stund tala om hur Gud på denna dag kommer att föra bort Israels folk i fångenskap. Israels bortförande i fångenskap till Babylonien blir alltså ett slags föregripande av Guds slutliga dom av Israel i den sista tiden.

Samma tidsperspektiv återfinns i Uppenbarelseboken. Profeten Johannes läser sin egen tid – med myndigheternas och samhällets förtryck av de troende – mot Guds löften om dom och frälsning i den sista tiden. Guds dom av det ogudaktiga Rom föregriper och förebådar Guds slutliga dom av världen. Samtid och framtid knyts samman på ett sätt som ibland gör det svårt för oss läsare att veta vad som avses. Tolkningen av profetiska texter är kom-



plex och det är svårt att i liknande bibeltexter läsa in exakta dagar, år, platser, folk, och händelser. Än svårare blir detta utifrån att historien har en tendens att upprepa sig.

På samma sätt verkar Jesus tala om Jerusalems förstörelse och Människosönens ankomst i en och samma sekvens. Det förstår vi delvis redan från hur frågan till honom från lärjungarna är formulerad: ”Säg oss när det ska hända” verkar syfta tillbaka på vad Jesus har sagt om att templet ska rivas ner. Därefter lägger lärjungarna till ytterligare en fråga: ”Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” (Matt 24:3).

Som svar börjar Jesus tala om olika tecken: falska lärare, militarism, upprustning och krig, hungersnöd och jordskalv, förföljelse och martyrskap. Hur ska detta förstås? Vi kan ju konstatera att allt detta funnits i hela kyr-

kans tid. Varje generation kristna har kunnat se dessa tecken runt omkring sig. Jesus verkar likna historiens lidande vid en tilltagande smärta, ett allt mer intensifierat lidande; "Detta är början på födslovärkarna" (Matt 24:8). Därför började de första kristna tolka dessa tecken som något som inte bara skulle känneteckna tiden fram till templets förstörelse och Jerusalems fall år 70; de läste dem som tidstecken som kännetecknade tiden från Jesu död, uppståndelse och himmelfärd till det att han kommer åter. Denna tanke har sitt stöd i Uppenbarelsebokens skildringar av sigill, basuner och skålar. Dessa beskriver olika former av ondska, som tycks intensifieras i basunerna och skålarna. Till slut tycks allt och alla drabbas (Upp 6). Tecknen är alltså olika former av lidande och ondska i världen, något som ska intensifieras med tiden.

Men är det då verkligen så att lidandet och ondskan i världen blir värre och värre? Bilden av födslovärkarna verkar ju tala för det. Man kan, till exempel, konstatera att fem av de elva största jordbävningarna som kunnat registreras har inträffat under 2000-talet. Det är inte heller så svårt att konstatera att världen idag tycks må allt sämre. Miljöförstörelsen är större och klimathotet är mer omfattande än någonsin tidigare. Vi överkonsumerar och jordens resurser håller på att ta slut. Vi ser tillbaka på ett århundrade med de två mest omfattande och omvälvande världskrigen i historien. Idag är det inte främst kyrkans förkunnare som träder upp som domedagsprofeter utan vetenskapsmän som höjer ett varnande finger för följderna av den globala uppvärmningen, västvärldens överkonsumtion och en hotande befolkningsexplosion.

Även förföljelsen av kristna har blivit mer omfattande. Det handlar inte nödvändigtvis om grymmare eller värre förföljelser, men det är fler kristna som lider för sin tro idag än någonsin tidigare. Missionsforskare är överens om att det är fler kristna som lidit martyrdöden på grund av sin tro under enbart 1900-talet än sammanlagt i hela kyrkans tidigare historia. Vi kan nog alltså med säkerhet konstatera att födslovärkarna har tilltagit.

De tecken som Jesus talar om är egentligen inte slutet, utan "början till födslovärkarna". Jesus tar bilden av en födande kvinna som allt eftersom förlossningen fortskrider erfar en intensifierad smärta. Men den smärtan innebär ju inte i första hand slutet på något, utan början på ett nytt liv. På samma sätt utgör "tidens tecken" en antydning om att "sommaren är nära" (Matt 24:32). Snart är tiden inne för Guds stora nyskapelse. Mitt i allt elände talar alltså Jesus tröst. Lärjungarna behöver inte bekymra sig eller låta sig skrämmas, trots motstånd, för "den som håller ut till slutet skall bli räddad" (Matt 24:13). Talet om tidens slut syftar inte till att skrämma lärjungarna utan till att uppmuntra dem till vaksamhet och trohet. Gud har kontroll, inte vi. Lita på honom.



JONAS NORDÉN är inspiratör för bibel och undervisning inom Salt.

Salta sommarläger

10-11/5
14-18/6
25-29/6
21-26/7
2-11/8
7-9/8
7-9/8
29-31/8

Föräldrafritt, Åsljunga
Sommarläger, Höllviksstrand
Familjeläger, Stenbräcka
Blåsarläger, Glimåkra
Taizéresa
Sommarsalt, Åsljunga
Light, Åsljunga
Sommarpunkten, Höllviksstrand

5-11 år
9 år & uppåt
Alla åldrar
10 år & uppåt
15-29 år
Årskurs 1-5
Årskurs 6-8
8 år & uppåt

Mer info & anmälan: saltsydsverige.nu

salt[®]
SYDSVERIGE

Om adressen är felaktig, var god sänd rätt adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige, Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

Vill du ge en gåva?

Swish

EFS Sydsverige: 123 357 80 28



Salt Sydsverige: 123 354 77 91



Rådgivaren AB rekommenderar:

Kyrkor: www.kyrktorget.se/listerkyrkan
www.mollebackskyrkan.se